



## Protestantse Gemeenten Slochteren en De Woldkerken

zondag 18 oktober 2020; 19<sup>e</sup> zondag na Trinitatis  
voorganger: dhr. A. Weemstra  
organist: dhr. K. Hinrichs

Negentiende na Trinitatis



*Twee lopende voeten:  
De verlamde genezen  
(zie ook Efeziërs 4,22)*

---

Welkom en mededelingen

Intochtslied Orgelspel Psalm 118 : 1

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Orgelspel Lied 195 Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

Drempel en kyriegebed

Glorialied Heer ik hoor van rijke zegen door Drachtster Mannenkoor en 't Vechtdal  
<https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen>

Gebed bij de opening van het Woord

1<sup>ste</sup> lezing 2 Kronieken 36 : 22 en 23 Ezra 1 : 1, 2 en 3 door voorganger

*2 Kronieken 36<sup>22</sup>In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:<sup>23</sup>'Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de HEER, hun God, en daarheen gaan.'*

*Ezra 1<sup>1</sup>In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken: <sup>2</sup>'Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. <sup>3</sup>Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.*

Zingen Lied 316 : 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep

1. Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 't zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.

4. Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

2<sup>de</sup> lezing Ezra 3 : 10 - 13 door voorganger

*<sup>10</sup>Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Leviëten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. <sup>11</sup>Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.' Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de Fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. <sup>12</sup>Veel priesters, Leviëten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. <sup>13</sup>Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was.*

Zingen Lied 362 : 1 en 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen **Geest van hierboven - gezongen door Stef Bos**

<https://www.kro-ncrv.nl/protestant/inspiratie/download-liederen>

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 425 Vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel Lied 416 1 couplet

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.